



## Danny de Munk

# Mijn Jordaan

**Danny de Munk werd in 1984 wereldberoemd in heel Nederland als de Amsterdamse volksjongen Ciske de Rat. Vanaf 14 september staat hij met de gelijknamige musical in het theater. Aan welke plek hij warme herinneringen koestert? Nogal wiesdes, dat is de Jordaan, de hippe volkswijk in Amsterdam.**

TEKST VINCENT DE VRIES ♦ FOTO'S PAUL TOLENAAR

● **Wat heb je met de Jordaan?**

'Heel veel. Niet alleen mijn vader en moeder zijn Jordanees, ook mijn vrouw Jenny. Ze zijn hier allemaal geboren. Nee, ik niet, al scheelde het niet veel want ik kwam een paar honderd meter verderop ter wereld, in de Staatsliedenbuurt. Dat wil niet zeggen dat ik me geen Jordanees voel. Dat is wel degelijk het geval.'

● **Wat maakt de Jordaan zo bijzonder?**

'De mensen. Iedereen is hier gelijk en vrolijk. En ze mogen hier, net als Ciske de Rat, dan wel een grote mond hebben, ze hebben tegelijkertijd een hart van goud. Daarnaast vind ik de taal prachtig, net als de grachten, de Westertoren, de authentieke pandjes en de smalle straatjes. En natuurlijk de zangers die hier vandaan komen. Willy Alberti, Johnny Jordaan, André Hazes, allemaal grandioze artiesten. Jammer dat dat soort grote zangers, met een typisch Mokums stemgeluid, er nu niet meer zijn.'

● **Kwam je er als kind vaak?**

'Oh ja. Ik heb hier zelfs mijn vrouw leren kennen. Dat was in het clubhuis van de Noorderspeeltuin. Alleen, de wijk is in al die jaren wel flink veranderd, hoor. Toen



ik er als klein kind speelde, had je lang niet zoveel winkeltjes en restaurantjes. Man, moet je nu eens kijken! Het barst ervan. Bovendien verschijnen er aan de lopende band nieuwe winkeltjes.

Binnen een week kan het weer volledig anders zijn. Kijk, dat maakt de Jordaan juist zo leuk en zo anders.'

● **Ben je er nog steeds vaak te vinden?**

'De laatste tijd te weinig. Dat komt omdat ik het razend druk heb. Het optreden in Ahoy' en de opnames van mijn docu-soap hebben erg veel tijd gekost. Verder was ik druk bezig met mijn nieuwe levenslied-cd Hart en Ziel en met de voorbereidingen van de musical Ciske de Rat. Zodra de drukte wat geluwd is, zal ik er zeker weer vaak heen gaan.'

● **Waar ga je dan meestal heen?**

'Ik ben regelmatig in café Rooie Nelis te vinden en rij sowieso altijd even langs slager Louman. De beelden van Manke Nelis, Johnny Jordaan, Tante Lee en Johnny Meijer, de zogenoemde Parels van de Jordaan, blijven natuurlijk speciaal en prachtig om te zien. Een plek waar ik veel inspiratie opdoe. Alleen jammer dat Willy Alberti en André Hazes ergens anders staan.' ▶

'In de Jordaan is iedereen vrolijk'

● *Sta jij er over pakweg 50 jaar ook tussen?*  
 'Dat zou een hele eer zijn. Bescheiden als ik ben, ga ik natuurlijk niet zeggen dat ik daar beslist bij wil staan. Laat andere mensen dat maar bepalen. Ik denk ook niet dat Johnny Jordaan heeft geroepen dat er een beeld van hem moest komen.'

● *Wat mogen bezoekers beslist niet missen?*  
 'Het Anne Frank Museum. Heel belangrijk. Nee, ik ben er nog niet met mijn kinderen geweest. Daarvoor zijn Bo en Davy nog te jong. Als ze wat ouder zijn, neem ik ze beslist een keertje mee. En verder is er het jaarlijkse Jordaanfestival, altijd een feest om mee te maken.'

● *Kun je er ook lekker eten?*  
 'Jazeker. Jaren geleden waren ze er nog niet, maar de laatste tijd zijn ze echt als paddestoelen uit de grond geschoten: de buitenlandse restaurants. Van de Thai tot de Spanjaard, van de Chinees tot de Italiaan. Vooral in de Westerstraat kom je aan je trekken.'

● *Je woont nu in Purmerend. Zou je hier weer kunnen wonen?*  
 'Oh jawel, alleen niet

nu. Ik heb twee kinderen en die vinden het prachtig om in de tuin te spelen. De Jordaan is dan niet handig. En je kunt er heel moeilijk parkeren. Over een tijdje zou ik misschien wel met mijn vrouw willen terugkeren.'

● *Met wie zou je het liefst morgen nog door de Jordaan willen rondstruinen?*  
 'Ik heb ooit eens Tom Jones mogen ontmoeten, een paar jaar terug tijdens mijn theatertour De Munk Live. Een fantastische man. Met hem zou ik wel eens door de Jordaan willen lopen. Geheid dat hij het mooi vindt, ook omdat hij, net als ik, uit een arbeidersgezin komt. Waar kun je dan beter heen gaan dan naar een typische volksbuurt als de Jordaan?' ■



## PASPOORT

**NAAM:** Danny de Munk  
**GEBOREN:** 19 februari 1970, Amsterdam  
**WOONPLAATS:** Purmerend  
**BURGERLIJKE STAAT:** getrouwd met Jenny, vader van Davy en Bo.  
**CARRIÈRE:** Danny wordt in 1984 op 12-jarige leeftijd uitgekozen voor de hoofdrol van de filmkraker Ciske de Rat. Daarmee breekt hij niet alleen door als acteur,

maar ook als zanger. Zo haalt het nummer 'Ik voel me zo verdornd alleen' een topklasering. In 1991 gaat hij ook musicals doen. Wederom met succes. Zo schittert hij onder meer in Les Misérables, Cyrano, De Jantjes, The Lion King en The Wiz. Vanaf 14 september is Danny in de 15 grootste theaters in Nederland te zien in Ciske de Rat – de Musical. [Meer info: www.ciskederat.nl](http://www.ciskederat.nl).

## De Jordaan 8 tips van Danny de Munk



▲ **Tip 1 Het Anne Frank Museum**  
 'Zit aan de Prinsengracht 267. Absoluut een must. Zelf ben ik er nu vier keer geweest en het blijft boeien.'



▲ **Tip 2 Worst halen bij Louman**  
 'De beste slager die er is. Vooral de worsten zijn goed. Zo goed zelfs dat ik vanuit mijn woonplaats Purmerend er speciaal heen rij. Zit aan de Goudsbloemstraat 76.'



▲ **Tip 3 Tapas eten bij Paso Doble**  
 'De Westerstraat puilt uit van de buitenlandse restaurantjes, maar één van de betere is de Spanjaard op nummer 86. De tapas zijn heerlijk.'



▲ **Tip 4 Shoppen in de 2e Egelantiersdwarsstraat**  
 'Alleen al leuk vanwege al die kleine eenmanszaakjes.'



▲ **Tip 5 Bootje varen over de grachten** 'Ideaal om de Jordaan eens van de andere kant te bekijken. Vooral leuk tijdens de Gay Pride of op Koninginnedag.'



▲ **Tip 6 Genieten van de Westertoren**  
 'Misschien wel de bekendste plek van de Jordaan. Je ziet en hoort de kerk dan ook bijna vanaf elke straat-hoek. Vrij te bezichtigen.'

▶ **Tip 8 Buurten bij Café Rooie Nelis**  
 'Een traditioneel Jordanees café. Heel erg gezellig. Ik doe hier niet voor niets meestal mijn interviews. Zit aan de Laurierstraat 101.'



## Ciske de Rat - de Musical

Ruim 20 jaar na zijn filmdebuut in Ciske de Rat kruipt Danny de Munk opnieuw in de huid van de Amsterdamse volksjongen. De musical blikt terug op het beroemde verhaal van de film, maar laat ook zien hoe het Ciske als volwassen man vergaat. De rol van kleine Ciske wordt door verschillende 'Amsterdamse' jochies vertolkt. Te zien in de 15 grootste theaters van Nederland.

[Meer info: www.musicals.nl](http://www.musicals.nl)



### Aanbieding

Kampioenlezers krijgen € 10,- korting per twee kaarten (1e en 2de rang) voor de voorstellingen in **Schouwburg Orpheus in Apeldoorn** (10 t/m 21 oktober 2007) en het **Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam** (25 oktober t/m 18 november 2007). En omdat december feestmaand is, krijgen bezoekers van het **World Forum Theater in Den Haag** van 12 december 2007 t/m 13 januari 2008 zelfs € 15,- korting per twee 1e of 2e rangs kaarten! (normaal c.a. € 50,-, excl. reserveringskosten en evt. toeslagen). Korting uitsluitend bij telefonisch reserveren via TopTicketLine, 0900-3005000 (45 ct/min) o.v.v. **Kampioenactie**. Korting is op basis van beschikbaarheid en geldt alleen voor voorstellingen van dinsdag t/m donderdag (m.u.v. feestdagen). Geen restitutie op reeds gereserveerde kaarten. Niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen.